



## Slottsparken – Brenneristigen – Kärlekstigen – Kvarnstigen

Denna promenad utgår från Rånäs Slott och är **ca 4 km** lång.

Ni går genom slottsparken ner till sjöbastun vid Skedvikens strand. Där viker ni in på en gräsbeklädd stig som leder er in i parkens mer vildvuxna del. Här finner ni ett otroligt fågelliv särskilt under våren. Där parken tar slut håller ni till vänster och rundar huset där City Catering håller till. Ni passerar husets framsida och går vidare mot slottedammen på slottets framsida. Ni passerar även slottets stora parkering och kommer fram till korsningen vid stora vägen. Där ligger den byggnad som en gång var slottets spannstall, men som även varit en **Zinkvitt-fabrik** under åren 1940-1991.

Ta till vänster framför byggnaden (skyltning Gottröra, Rånäs skola) och följ vägen till broräcket. Där börjar nästa stig som kallas **"Brenneristigen"**. Längs stigen kan ni se resterna av ett gammalt tvätteri och grundstenarna till **Rånäs brenneri** där Rånäs brännvin tillverkades fram till 1939. När ni kommer fram till gång- och cykelbanan passerar ni över bron och bilvägen och går in på den grusväg som leder till Rånäs reningsverk. När ni gått en liten bit längs grusvägen kan ni svänga in till vänster och gå längs **"Nya kärlekstigen"** som följer åkanten och som övergår i stigen "Kärlekstigen". Passera över gamla banvallen och gå vidare på "Kvarnstigen". På banvallen passerade det sista godståget år 1977. Idag är banvallen en populär gång- och cykelväg som binder ihop Rånäs och Rimbo.

Fortsätt på "Kvarnstigen" tills ni kommer fram till bostadsområdet och den stora bilvägen. Sväng till vänster över bron. På andra sidan bron över ån kan ni se byggnaden som kallas Nykvarn. Gå vidare förbi Nykvarn och till höger ser ni "Lyckliga gatan" där sångerskan Anna- Lena Löfgren bodde från 1990-talet fram till sin död år 2010. Fortsätt ca 200 m förbi "Lyckliga gatan", så finner ni en ny korsning. I korsningen till höger ligger en liten gul stuga, det är den gamla banvaktarstugan. Här bodde banvaktaren som arbetade med att underhålla järnvägen runt Rånäs.

Längre in på denna väg ligger även det gamla stationshuset som idag är en bostad. Vill ni ta er en titt får ni avvika från promenaden som egentligen går vidare rakt fram till platsen där Rånäs allé startar vid Rånäs rundeln.

Följ gång- och cykelbanan tillbaks till Rånäs slott.





## Brenneristigen - Kärlekstigen - Banvallen - Granby- Rånäs IP

Denna promenad utgår från Rånäs slott och är ca 4 km lång.

Ni passerar slottedammen på slottets framsida. Ni går även förbi slottets stora parkering och kommer fram till korsningen vid stora vägen. Där ligger den byggnad som en gång var slottets spannstall, men som även varit en Zinkvitt-fabrik under åren 1940-1991.

Ta till vänster framför byggnaden (skyltning Gottröra, Rånäs skola) och följ vägen till broräcket. Där börjar nästa stig som kallas "Brenneristigen". Längs stigen kan ni se resterna av ett gammalt tvätteri och grundstenarna till Rånäs brenneri där Rånäs brännvin tillverkades fram till 1939. När ni kommer fram till gång- och cykelbanan passerar ni över bron och bilvägen och går in på den grusväg som leder till Rånäs reningsverk. När ni gått en liten bit längs grusvägen kan ni svänga in till vänster och gå längs "Nya kärleksstigen" som följer åkanten och övergår i stigen "Kärleksstigen". När ni kommer fram till bron intill reningsverket står ni på den gamla banvallen.

På banvallen passerade det sista godståget år 1977. Idag är banvallen en populär gång- och cykelväg som binder ihop Rånäs med Rimbo. Ta till höger och följ banvallen tills den korsar den stora bilvägen i Råby. Ta till höger på bilvägen och följ vägen fram till gårdsgården vid **Hembygdsgården Granby**.

Huset byggdes år 1876-1877 som arbetarbostad åt Rånäs bruk. Vik av till höger in på den lilla vägen och följ den fram till det lilla röda torpet. Precis vid torpets staket går en liten grässtig in till vänster som mynnar ut vid Rånäs idrottsplats.

Rånäs IF:s första fotbollsplan låg i slottsparken nära sjön, men flyttades till den nuvarande platsen runt åren 1931-1932. På festplatsen intill har det varje år sedan år 1954 anordnats midsommarfirande. År 1965 direktsände SVT midsommarfirandet från Rånäs som under sin storhetstid drog omkring 3000 besökare. Följ grusvägen fram till slottsparkeringen och slottet.





## Rånäs IP – Granby – Banvallen – Svärlinge – Rånäs bruk

Denna promenad utgår från Rånäs Slott och är **ca 5,5 km** lång.

Ni passerar slottsdammen på slottets framsida. Ni går även förbi slottets stora parkering och kommer fram till korsningen vid stora vägen. Där ligger den byggnad som en gång var slottets spannstall, men som även har varit en Zinkvitt-fabrik under åren 1940-1991.

Håll till höger och kors den stora vägen. Följ grusvägen ner till **Rånäs idrottsplats**. Rånäs IF:s första fotbollsplan låg i slottsparken nära sjön, men flyttades till den nuvarande platsen runt åren 1931-1932. På festplatsen intill har det varje år sedan år 1954 anordnats midsommarfirande. År 1965 direktsände SVT midsommarfirandet från Rånäs som under sin storhetstid drog omkring 3000 besökare.

Gå i vägens riktning rakt över grusplanen så finner ni en grässtig. Den följer ni tills ni är framme vid torpet. Gå till höger på den lilla vägen och följ den till den stora bilvägen. Innanför gårdsgården vid bilvägen ligger **Hembydsgården Granby**. Huset byggdes år 1876-1877 som arbetarbostad för Rånäs bruk.

Ta till vänster på bilvägen och följ den tills ni korsar banvallen i Råby. Sväng till höger och följ banvallen i ca 1,4 km. På banvallen passerade det sista godståget år 1977. Idag är banvallen en populär gång- och cykelväg som binder ihop Rånäs med Rimbo.

På höger sida ligger ett litet torp där tar ni höger in på en gräsbeklädd liten väg. Följ vägen tills ni kommer till en grusväg. Gå rakt fram på grusvägen och uppför backen till området som heter Svärlinge. Byn etablerades någon gång under yngre järnåldern. På 1500-talet bestod byn av tre frälsegårdar.

Följ vägen till **Rånäs kapell** uppfört år 1908 och restaurerat 1958. Ta till höger och följ asfalten ner till den stora bilvägen. Lägg märke till det gula trähuset på höger sida innan korsningen. Här har man bedrivit både vårdshus och brukshandel. År 1886 övergick vårdshuset till brukshandel. Sedan bedrevs det speceri- och diversehandel fram till 1960-talet. Gå sedan rakt fram på den större bilvägen som leder till Rånäs bruk.

På vägen passerar ni magasinerna. De var tre till antalet men det mellersta revs under krigsåren på 1940-talet för att bli ved. Den gjutna trappan är det som återstår av huset. Efter magasinerna kommer ni fram till Bruksgatans vittrappade hus som under 1800-talet användes som smed- och arbetarbostäder.







## Bränneribron – Rånäs stationshus – Banvallen – Kärleksstigen

Denna promenad utgår från Rånäs slott och är **ca 4 km** lång.

Ni passerar slottsdammen på slottets framsida. Ni går även förbi slottets stora parkering och kommer fram till korsningen vid stora vägen. Där ligger den byggnad som en gång var slottets spannstall, men som även varit en Zinkvitt-fabrik under åren 1940-1991.

I korsningen går ni rakt fram och följer den gång- och cykelväg som leder till Rånäs samhälle. Efter en bit passerar ni "Bränneribron". I dess närhet ligger grundstenarna till **Rånäs brenneri** där Rånäs brännvin tillverkades fram till 1939.

Vid alléns slut tar ni bilvägen som går svagt till vänster. Följ bilvägen tills bebyggelsen tar slut. Sväng in på vägen som heter Sjöhagsvägen. Följ Sjöhagsvägen och passera sex korsningar. I den sjunde korsningen, den mellan Sjöhagsvägen och Rånäs stationsväg, ligger en gul byggnad på vänster sida. Den gula byggnaden är **Rånäs stationshus** som stod klar att användas 1884, idag är det en privatbostad.

Fortsätt Sjöhagsvägen fram till den lite större bilvägskorsningen. Här ligger på vänster sida en liten gul stuga, det är den gamla banvaktarstugan. Här bodde banvaktaren som arbetade med att underhålla järnvägen runt Rånäs. I korsningen håller ni till vänster och passerar över den större bilvägen och in på banvallen.

På banvallen passerade det sista godståget år 1977. Idag är banvallen en populär gång- och cykelväg som binder ihop Rånäs med Rimbo. Följ banvallen tills ni kommer till bron som går över ån. Där finns också ett rött hus som är Rånäs reningsverk. På andra sidan ån svänger ni höger och följer "Kärleksstigen" och därefter grusvägen ut till "Bränneribron".

Gå över bilvägen och följ gång- och cykelvägen tillbaks till slottet.



RÅNÄS  
SLOTT

## Rånäs IP – Granby – Grindstugan – Rånäs bruk

Denna promenad utgår från Rånäs slott och är ca 2 km lång.



Ni passerar slotteddammen på slottets framsida. Ni passerar även slottets stora parkering och kommer fram till korsningen vid stora vägen. Där ligger den byggnad som en gång var slottets spannstall, men som även har varit en Zinkvitt-fabrik under åren 1940-1991.

Håll till höger och korsa den stora vägen. Följ grusvägen ner till Rånäs idrottsplats. Rånäs IF:s första fotbollsplan låg i slottsparken nära sjön, men flyttades till den nuvarande platsen runt åren 1931-1932. På festplatsen intill har det varje år sedan år 1954 anordnats midsommarfirande.

År 1965 direktsände SVT midsommarfirandet från Rånäs som under sin storhetstid drog omkring 3000 besökare. Gå i vägens riktning rakt över grusplanen så finner ni en grässtig. Den följer ni tills ni är framme vid torpet. Gå till höger på den lilla vägen och följ den till den stora bilvägen. Innanför gårdsgården vid bilvägen ligger **Hembygdsgården Granby**.

Huset byggdes år 1876-1877 som arbetarbostad år Rånäs bruk. Ta till höger på den stora bilvägen, i kurvan passerar ni Granby gård som är ett gammalt komministerboställe med anor från 1500 och 1600-talet. Gårdsstugan till höger om huvudbyggnaden tjänade som affärsfilial i början av 1900-talet. Fortsätt att gå på bilvägen så passerar ni två gula hus på varsin sida av vägen. På denna mark låg förr en grindstuga. Där en fast anställd grindvakt bodde som arbetade med att öppna och stänga grinden till Rånäs bruks område.

Fortsätt vägen fram till den skarpa kurvan. Ni ska fortsätta till höger men lägg gärna märke till det gula trähuset som ligger till vänster i korsningen/kurvan. Det döljs väl sommartid av sina gröna häckar. Här har man bedrivit både värdshus och brukshandel. År 1886 övergick värdshuset till brukshandel. Sedan bedrevs det speceri- och diversehandel fram till 1960-talet. Efter kurvan går ni rakt fram på den större bilvägen som leder till Rånäs bruk.

På vägen passerar ni magasinerna. De var tre till antalet men det mellersta revs under krigsåren på 1940-talet för att bli ved. Den gjutna trappan är det som återstår av huset. Efter magasinerna kommer ni fram till Bruksgatans vitrappade hus som under 1800-talet användes som smed och arbetarbostäder.



RÅNÄS  
SLOTT